



**JURRE YNTEMA (60),  
DRUÏDE**

'Voorafgaande aan de zonnewende vierde ik dit jaar met vierhonderd druïden uit de hele wereld een ceremonie bij onder meer Stonehenge.

'Samen vormden we een cirkel, zongen we mantra's en eerden we de windrichtingen. Die ceremonie is geen doel op zich. Van oudsher is de midzomer een tijd waarin je bijna gaat oogsten. Het is daarom een moment waarop ik me af-

vraag: waarmee ben ik dit jaar begonnen en hoe staat het met de uitvoer van die plannen? Komt alles wat ik had bedacht ook van de grond? 'Als druïde probeer ik verder zo veel mogelijk in contact te zijn met de natuur. De

zon, maar ook de duisternis speelt daarin een belangrijke rol. 'De Kelten zagen de zons- ondergang als het begin van de dag. Dat was de periode waarin ze plannen maakten, daarna gingen ze slapen en de volgende dag

voerden ze hun plannen uit. Tegenwoordig zijn we dat ritme kwijtgeraakt. De meeste mensen gaan slapen en beginnen aan hun dag zonder dat ze op een rijtje zetten wat ze zullen gaan doen. Een verkeerde ontwikkeling in mijn ogen.' ●